



Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

ܐܪܡܝܝܬܐ ܕܡܢܫܝܬܐ ܕܡܢܫܝܬܐ

Vlierstraat 93, 7544 GG Enschede – NL. E-mail: info@aramesebeweging.nl

www.aramesebeweging.nl

PETITIE

**Aan de heer Diederik Samson
Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie PvdA**

Geachte heer Samson,

Tijdens uw bezoek aan Enschede vragen we graag een moment uw aandacht voor de bijzondere positie van meer dan 10.000 Enschedeërs en andere Twentenaren, namelijk de Aramese christenen die afkomstig zijn uit Zuidoost Turkije, Irak en vooral ook uit Syrië.

Uit het oorspronkelijke woongebied in het zuidoosten van Turkije, de regio Tur Abdin, is de oorspronkelijke, Aramese bevolking vrijwel verdwenen ten gevolge van de genocide van 1915 die niet alleen tegen Armeniërs maar ook tegen andere christelijke minderheden in Turkije was gericht en van de oorlogshandelingen tussen het Turkse leger en de Koerden waar de Arameeërs tussen hamer en aambeeld zaten, door de strijdende partijen over en beschuldigd van hulp aan de tegenpartij.

Na de Irak-oorlog van 2003 is de positie van de 2 miljoen Aramese christenen (in dat land ook wel Chaldeeuwse of Assyrische christenen genoemd, vrijwel onhoudbaar geworden. Ze werden beschuldigd van landverraad omdat ze hetzelfde geloof aanhangen als de Amerikaanse invallers en ook thans worden ze vermalen door het weer oplaaierende geweld tussen de verschillende strijdende partijen in Irak. Tijdens de afgelopen Kerstdagen vonden in Bagdad aanslagen plaats bij christelijke kerken waarbij tientallen doden vielen.

Ook in Syrië zijn christenen steeds meer doelwit geworden. In april 2013 werden twee Aramese aartsbisschoppen in Aleppo, die van de Grieks-Orthodoxe en die van de Syrisch-Orthodoxe kerk, ontvoerd en sindsdien is niets van hun lot bekend. Bij de verovering van Raqqa en andere steden door jihadistische groepen werden kerken verwoest en christenen verdreven en afgelopen najaar werden de eeuwenoude Aramees-christelijke steden als Ma'aloula en Sadad door jihadisten veroverd. Twee steden met kloosters die gesticht werden vóór de komst van de islam en waar nog het Aramees werd gesproken, de taal van Jezus en zijn discipelen.

De christenen in het Midden-Oosten hebben vele machtswisselingen overleefd, maar het lijkt er nu op dat ze definitief van het toneel verdwijnen in een machtsstrijd waar zij part noch deel aan hebben. De meeste christenen hebben geen partij gekozen in alle conflicten die zich in Turkije, Irak of Syrië afspelen, maar willen vrede in al deze landen om daar ook zelf in vrede te kunnen leven.



Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

ܐܪܡܝܐ ܕܡܢܫܐ ܕܡܢܫܐ ܕܡܢܫܐ

Vlierstraat 93, 7544 GG Enschede – NL. E-mail: info@aramesebeweging.nl

www.aramesebeweging.nl

In diverse brieven aan minister Timmermans en aan de Tweede Kamer hebben we de volgende punten genoemd die we hierbij ook weer aan u voorleggen:

1. erken dat christenen niet enkel slachtoffer zijn binnen een burgeroorlog maar dat ze als specifiek doelwit worden gezien, ook door oppositionele groepen die direct of indirect ondersteund worden door de Nederlandse regering: spreek deze daarop aan en maak de ondersteuning die Nederland aan de oppositie geeft afhankelijk van hun houding jegens christenen en andere minderheden in Syrië.
2. help ons om duidelijkheid te krijgen over het lot en de verblijfplaats van de twee ontvoerde bisschoppen; de onzekerheid over hun lot beangstigt alle Syrische christenen.
3. steun onze pogingen om bij de vredesonderhandelingen die op 22 januari a.s. hopelijk eindelijk in Montreux zullen beginnen ook een delegatie namens de Syrische christelijke gemeenschap aan tafel te hebben; bij eerdere vredesverdragen hebben we gezien dat als je geen deel uitmaakt van de onderhandelingen over de toekomst van het land, je ook geen deel meer uitmaakt van die toekomst.
4. zorg dat de humanitaire hulp die vanuit de internationale gemeenschap aan de Syrische bevolking wordt gegeven, bijvoorbeeld via de kerken, ook bij de christelijke bevolking terecht komt en niet enkel aan groeperingen die loyaal zijn aan de Syrische regering of aan de Syrische oppositie.
5. zorg voor een humane opvang van Syrische vluchtelingen nu de druk op de omliggende landen eigenlijk te groot is geworden. De situatie aan de Europese buitengrenzen bij Lampedusa of bij Griekenland en Bulgarije is feitelijk een verlengde oorlog tegen de Syrische burgerbevolking.
6. Wapenleveranties of de komst van meer strijders naar Syrië (of dat nu ongeregelde jihadististen zijn of strijdkrachten van en of ander militair bondgenootschap) brengt de vrede niet dichterbij en zal enkel de oorlog verlengen, met nog meer burgerslachtoffers en een nog dieper gekoesterde haat.

Namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho,
26 januari 2014